

# VERKLARING OVER COVID-19 (CORONAVIRUS) EN DE ONTVANGST VAN HEILIGE COMMUNIE BIJ VIERING VAN DE HEILIGE MIS VOLGENS DE BUITENGEWONE VORM

Stichting Ecclesia Dei Delft, lid van de Internationale Federatie Una Voce

4 maart 2020

De bisschoppen van Nederland hebben een ‘maatregel’ (gedateerd 28 februari 2020) uitgegeven vanwege het coronavirus over stappen die in parochies moeten worden genomen om mogelijke verspreiding van COVID-19 (het coronavirus) tegen te gaan.

Hoewel we vaststellen dat deze maatregelen niet de vorm hebben van een decreet met kracht van het kerkelijk recht, verwelkomen we ze als een poging om het risico op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.

Desondanks zien we ons genoodzaakt om het volgende te verduidelijken inzake de toepassing op Liturgie van de Buitengewone Vorm en andere Traditionele Riten en gebruiken van de Latijnse kerk, zoals de Dominicaanse Rite.

1. In deze Riten is er geen sprake van een “Vredeswens” onder de Gelovigen; het Kostbare Bloed (uit de Kelk) wordt niet aan de Gelovigen uitgereikt; en tevens is er geen sprake van Buitengewone Bedienaren voor het uitreiken van de Heilige Communie. In dit opzicht houden deze Riten zich al aan deze aanbevelingen uit de Richtlijnen inzake een verhoogde hygiëne die nodig is in het geval van een ernstiger uitbraak van het virus en zijn als zodanig dus overbodig.
2. In deze Riten mag, overeenkomstig de universele liturgische wet die hierbij van toepassing is, de Heilige Communie (de Hostie) niet in de hand worden uitgereikt. Als de verspreiding van COVID-19 de opschorting van de uitreiking van de Heilige Communie op de tong noodzakelijk maakt, zou dit een verbod op de uitreiking van de Heilige Communie aan de Gelovigen die deelhebben aan deze Riten betekenen. Hierbij verwijzen wij naar het antwoord van de Congregatie voor de Eredienst (Congr. CDDS) d.d. 24 Juli 2009 op een brief van een Gelovige naar aanleiding van een soortgelijke maatregel in 2009 ten tijde van de pandemische uitbraak van de Mexicaanse griep (zie hierna).
3. De Communie van de Gelovigen is op geen enkele manier noodzakelijk voor de geldigheid van het Heilig Misoffer. Als dan onder bepaalde omstandigheden inderdaad de noodzakelijkheid is gegeven waardoor deze voorzichtigheid is geboden, dan dient dit op gelijkwaardige wijze te gebeuren voor de wijzen waarop de Heilige Hostie wordt uitgereikt en dienen de Gelovigen te worden aangemoedigd om een *'Geestelijke Communie'* te doen. Een voorbeeld van een gebed om Geestelijke Communie is hierna gegeven.
4. Voorts dient te worden opgemerkt dat het uitreiken van de Heilige Hostie in de hand zeker niet minder risico inhoudt op verspreiding van het virus dan de uitreiking op de tong. Integendeel, uitreiking op de hand heeft als resultaat dat de Heilige Hostie mogelijk geïnfecteerde oppervlakken, de palm van de linkerhand en de vingers van de rechterhand van de communicant aanraakt, wat door het uitreiken door een priester rechtstreeks op de tong van de communicant wordt vermeden. Ergo het gemaakte onderscheid in risico tussen beide vormen kan niet worden gerechtvaardigd.
5. De gegeven richtlijn zou derhalve hebben moeten oproepen dat, wanneer de Heilige Communie in de hand wordt gegeven, er voor gezorgd dient te worden dat deze op een zodanige manier in de hand van de ontvanger wordt geplaatst dat de handen van de communicant niet worden aangeraakt. En in een gelijkwaardige *geest mag de uitreiking van de Heilige Hostie op de tong ook nooit de aanraking van de tong van de communicant door de priester inhouden.* Een instructie en training over de juiste manier om de heilige communie op de tong uit te reiken, voor degenen die deze manier van uitreiken niet gewend zijn, zou in deze context zeer nuttig zijn.

Uitgegeven door de Stichting Ecclesia Dei Delft, lid van de Internationale Federatie “Una Voce”

4 maart 2020

**Gebed om Geestelijke Communie** (door H. Alfonsus-Maria van Liguori)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeed ik U, ten minste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart, en ik verenig mij geheel en al met U. Sta niet toe dat ik nog ooit van U gescheiden word. Amen.

**Antwoord van de Congregatie voor de Eredienst (Congr. CDDS) d.d. 24 Juli 2009** naar aanleiding van een soortgelijke maatregel in 2009 ten tijde van een pandemische uitbraak van de Mexicaanse griep



CONGREGATIO DE CULTU DIVINO  
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 655/09/L

Rome, 24 July 2009

Dear

This Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments wishes to acknowledge receipt of your letter dated 22 June 2009 regarding the right of the faithful to receive Holy Communion on the tongue.

This Dicastery observes that its Instruction *Redemptionis Sacramentum* (25 March 2004) clearly stipulates that "each of the faithful always has the right to receive Holy Communion on the tongue" (n. 92), nor is it licit to deny Holy Communion to any of Christ's faithful who are not impeded by law from receiving the Holy Eucharist (cf. n. 91).

The Congregation thanks you for bringing this important matter to its attention. Be assured that the appropriate contacts will be made.

May you persevere in faith and in love for Our Lord and his Holy Church, and in continued devotion to the Most Blessed Sacrament.

With every good wish and kind regard, I am,

Sincerely Yours in Christ,

  
(Fr. Anthony Ward, S.M.)  
Under-Secretary